

29. — PERIODE BOURGUIGNONNE. PHILIPPE LE BON.  
Philippe le Bon réunit sous sa direction les divers états des Pays-Bas. Il hérita des duchés de Brabant et de Limbourg et du marquisat d'Anvers. Il acheta le comté de Namur, puis il acquit le Hainaut, la Hollande, la Zélande, la Frise et le Duché de Luxembourg. Par des intrigues, il fit élire son neveu comme prince-évêque de Liège.

29. — BOURGONDISCH TIJDPERK. FILIPS DE GOEDE.  
Filips de Goede verzamelde onder zijn bewind al de staten der Nederlanden. Hij eride de hertogdommen van Brabant en Limburg en het markiezaat van Antwerpen. Hij kocht het graafschap Namen en bekwam nog Henegouwen, Holland, Zeeland, Friesland en het hertogdom Luxemburg. Door middel van allerlei arglistige handelingen slaagde hij erin zijn neef tot Prins-Bisschop van Luik te doen verkiezen.



#### 30. — LUTTE DES COMMUNES CONTRE LE DUC DE BOURGOGNE. SAC DE DINANT.

Les Gantois qui s'étaient révoltés contre les nouveaux impôts réclamés par Philippe le Bon furent écrasés à Gavre. Les Liégeois qui voulaient se débarrasser du Prince-Evêque subirent une défaite à Montenaken. Philippe le Bon fit brûler et saccager en 1467 la ville de Dinant dont les habitants avaient pillé la ville de Bouvignes.

#### 30. — STRIJD DER GEMEENTEN TEGEN DE HERTOG VAN BOURGONDIE. PLUNDERING VAN DINANT.

De Gentenaaren, die in opstand waren gekomen tegen Filips de Goede wegens de nieuwe belastingen die hij had ingevoerd, werden te Gavre verpletterd. De Luikenaren die zich van de Prins-Bisschop wilden losmaken, leden een nederlaag te Montenaken. In 1467 liet Filips de Goede Dinant plunderen en verbranden daar de inwoners de stad Bouvignes waren gaan plunderen.



#### 31. — PERIODE BOURGUIGNONNE. CHARLES LE TEMERAIRE.

Fils de Philippe le Bon, il vainquit son grand ennemi Louis XI, roi de France. Il humilia les Gantois insurgés contre lui et mit les Liégeois à la raison. Pour joindre ses états de Bourgogne à ceux des Pays-Bas, il conquit la Lorraine et acheta une partie de l'Alsace.

31. — BOURGONDISCH TIJDPERK. KAREL DE STOUTE.  
Karel de Stoute, zoon van Filips de Goede, overwon zijn grote vijand, de koning van Frankrijk, Lodewijk XI. Hij verneerde de Gentenaaren die tegen hem waren opgestaan, en ook de Luikenaren werden door hem tot de rede gebracht. Om zijn Bourgondische staten en die der Nederlanden samen te brengen, overwon hij Lotharingen en kocht een deel van de Elzas.



#### 32. — PERIODE BOURGUIGNONNE. LES SIX CENTS FRANCHIMONTAIS.

Louis XI, roi de France, avait excité les Liégeois à s'insurger contre le duc de Bourgogne. Charles le Teméraire l'obligea à l'aider à réprimer cette rébellion. C'est alors que six cents hommes du marquisat de Franchimont tentèrent de s'emparer du Duc, ils furent surpris et massacrés. En représaille, Charles fit piller et détruire la ville de Liège.

#### 32. — BOURGONDISCH TIJDPERK. DE 600 FRANCHIMONTENAARSEN.

Lodewijk XI, koning van Frankrijk, had de Luikenaren ertoe aangezet zich tegen de hertog van Bourgondië te verzetten. Karel de Stoute verplichtte de koning hem te helpen deze oproer te smoren. Het is dan dat 600 mannen van het markiezaat Franchimont het waagden de hertog gevangen te nemen. Zij werden echter ontdekt en gedood. Als weerwraak beval Karel de Stoute de plundering en de vernietiging van Luik.